

1 januari

Ochtend

De ziel ervaart zichzelf niet
zolang zij enkel in eenzijn verwijlt,
maar omdat, door je geboorte,
het lichaam als fysieke gelijkenis van je ziel
en dus als open ervarend ontvangstgebied
voor je geschapen is,
krijg jij de mogelijkheid je ziel-zijn
te ervaren in al zijn wonderbaarlijkheid.



Avond

De relatie
met het leven, met je Zelf
en met alles wat wezenlijk is,
is steeds een onbekend terrein,
dat enkel in openheid
ervaren kan worden.

2 januari

Ochtend

Openstaan voor het Zijn
is openstaan voor Liefde,
want Liefde laat je er Zijn
en door te Zijn ervaar je Liefde.



Avond

Het voelen van de kracht van het verlangen
maakt dat je bereid bent
om in relatie te gaan met de gevolgen
van wat er uit jou wenst te komen.

3 januari

Ochtend

Alle geboorten vinden plaats
doordat verschillende energieën
met elkaar in relatie gaan
en zich met elkaar verweven.
Wij mensen mogen en kunnen
daar de bewuste ervarers van zijn.



Avond

Het leven is geen doel,
maar een uitnodiging tot deelname.

4 januari

Ochtend

Heelheid is al overal.
Je hoeft haar niet te zoeken.
Wees alleen bereid om haar toe te laten.



Avond

De waarheid,
het ware, het waardevolle en het waardegevende
van het leven dat wij zijn,
is liefde.